

**Kerstmorgen 2017**  
**in de Ontmoetingskerk in Noordeloos**



**Thema: Het wordt licht!**

Voorganger: ds. Annette Dribergen  
Organist: Peter Veen  
M.m.v.: OXO Projects



## Voor de dienst zingen we:

### Lied 478: 1 en 2

- 1 Komt, verwondert u hier, mensen,  
ziet, hoe dat u God bemint,  
ziet vervuld der zielen wensen,  
ziet dit nieuwgeboren kind!  
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,  
ziet, die vorst is, zonder pracht,  
ziet, die 't al is, in gebreken,  
ziet, die 't licht is, in de nacht,  
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,  
wordt verstoten, wordt veracht.
  
- 2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt,  
hoe men Hem in doeken windt,  
die met zijne godheid wandelt  
op de vleugels van de wind.  
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden  
zonder teken van verstand,  
die de hemel moet verblijden,  
die de kroon der wijsheid spant.  
Ziet, hoe tere is de Here,  
die 't al draagt in zijne hand.

### Lied 486: 1, 2 en 4

- 1 Midden in de winternacht ging de hemel open;  
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?  
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren.
  
- 2 Vrede was het overal, wilde dieren kwamen  
bij de schapen in de stal en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?  
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

- 4 Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,  
want de dag is niet meer ver, bode van de luister  
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,  
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,  
kere om, kere om, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!

## **OXO Projects zingt: Away in a manger**

### **VOORBEREIDING**

#### **Welkom door de ouderling van dienst**

#### **De kerstkaars wordt aangestoken door Thirza en Vera**

Ik steek het grote licht hier aan,  
het licht dat straalt echt overal,  
want de Redder van de wereld  
is nu geboren in een stal.

(we gaan staan)

#### **Zingen: lied 476: 1, 3 en 4**

- 1 Nu zijt welkome, Jesu, lieve Heer,  
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.  
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer.  
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.  
Kyrieleis.
- 3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied,  
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.  
'Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.  
Bet'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'  
Kyrieleis.
- 4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,  
zij zochten onze Here met offerand'.  
Ze offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud  
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.  
Kyrieleis.

## Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

### Bemoediging en groet

v.: onze hulp is in de naam van de Heer

g.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: zijn trouw duurt tot in eeuwigheid

g.: **en is zichtbaar geworden in Jezus Christus, onze Heer**

v.: De Heer zij met u

g.: **ook met u zij de Heer**

(we gaan zitten)

### Over de dienst

We luisteren naar OXO Projects: Do you hear what I hear?

Gebed om ontferming, gezongen en gesproken

Zingen: lied 463: 1



1 Licht in on - ze o - gen,  
red-der uit de nacht,  
geldt uw me - de - do - gen  
nog wie U ver - wacht?

### Woorden van gebed

Zingen: lied 463: 2

Als der mensen trooster roepen wij U aan:  
noem de namelozen met een nieuwe naam!

### Woorden van gebed

### **Zingen: lied 463: 6**

Kyrie eleison, dat Gij u erbarmt,  
onze kille koude met uw licht verwarmt!

### **Woorden van gebed**

### **Zingen: lied 463: 8**

Kyrie eleison, wees genadig, Heer!  
Breng ons naar de morgen, wacht niet langer meer!

### **Loflied: lied 477: 1, 3 en 4**

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

Het licht van de Vader,  
licht van den beginne,  
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:  
godelijk kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefde in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die koning.

## **DIENST VAN HET WOORD**

### **Gebed om de Geest**

## **We zingen met de kinderen: Luid klokjes klingelingeling**

Luid klokjes klingelingeling, luid klokjes kling.  
Laat de boodschap horen, Jezus is geboren.  
Voor die blijde klanken, willen wij God danken.  
Luid klokjes klingelingeling, luid klokjes kling.

Luid klokjes klingelingeling, luid klokjes kling.  
Aan de groene bomen ben je nu gekomen.  
Deel aan allen mede, 't eng'lenlied van vrede  
Luid klokjes klingelingeling, luid klokjes kling.

## **Gesprek met de kinderen**

### **Voordat de kinderen naar de woorddienst gaan, zingen we het projectlied (melodie: lied 243)**

Jesaja schreef zijn tijd voorbij,  
zo geeft hij hoop aan jou en mij.  
Lees mee en blijf niet langer staan  
bij hoe het altijd is gegaan.

Wie waakzaam is en hem verwacht  
hoort ware woorden in de nacht:  
'Vrede op aarde, God is goed!'  
Ga met ons mee, hem tegemoet.

### **Schriftlezing: Lucas 2: 1-20 (uit de Bijbel in Gewone Taal)**

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.

Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.

Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: 'Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.'

En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: 'Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.'

Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: 'Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.'

Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.

De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.

## **We luisteren naar OXO Projects: The little road to Bethlehem**

### **Uitleg en verkondiging: Het wordt licht**

#### **Zingen: lied 473: 1 en 3**

- 1 Er is een roos ontloken uit barre wintergrond,  
zoals er was gesproken door der profeten mond.  
En Davids oud geslacht  
is weer opnieuw gaan bloeien  
in 't midden van de nacht.
  
- 3 Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen als allerdorste tak.  
O roos als bloed zo rood,  
God komt zijn volk bezoeken  
in 't midden van de dood.

## **De kinderen komen terug.**

### **We zingen met hen: Een koning is geboren**

Een koning is geboren,  
een koning, een koning.  
Een koning is geboren, heb je 't al gehoord?  
Hij kwam op aarde wonen als baby'tje zo klein.  
Voor alle mensen, ook voor jou,  
wil hij de koning zijn.

Waar is Hij dan geboren,  
die koning, die koning.  
Waar is Hij dan geboren? Ik denk in een paleis!  
O nee, die koning die ik ken, de machtigste van al,  
die kwam niet in een mooi paleis,  
maar in een arme stal

Waar moet Hij dan in slapen,  
die koning, die koning.  
Waar moet Hij dan in slapen? Een gouden hemelbed!  
O nee, die koning die ik ken, die heeft geen bed van goud  
Geen pracht en praal, maar o zo kaal,  
een kribbetje van hout.

Wat draagt Hij dan voor kleren,  
die koning, die koning.  
Wat draagt Hij dan voor kleren? Een jas van hermelijn  
O nee, die koning die ik ken, die heeft er zelfs niet één  
en ook geen hemdje van satijn  
maar doekjes om zich heen.

Hoe kan ik Hem dan vinden,  
die koning, die koning.  
Hoe kan ik Hem dan vinden? Weet jij misschien de weg?  
Die koning is dichtbij je, je hoeft niet ver op reis.  
Vraag Hem in 't kribje van je hart,  
dan wordt het een paleis.



## DIENST VAN HET ANTWOORD

### Dankgebed en voorbeden

v.: .... zo bidden wij zingend: (lied 458a)

The image shows two staves of musical notation in G major (one sharp) and 4/4 time. The first staff contains the melody for the first line of the song, and the second staff contains the melody for the second line. The lyrics are written below the notes.

Zui-ve-re vlam, ver-drijf met je licht  
de ang-sten van ons hart.---

stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van gaven.

Tijdens de collecte zingen we met OXO Projects: lied 466: 1  
(uit oude Liedboek), 2, 3, 6 en 7

O kom, o kom, Immanuël,  
verlos uw volk, uw Israë!,  
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft uw naam, o Heer!  
Weest blij, weest blij, o Israë!  
Hij is nabij, Immanuël!

O kom, die Heer en meester zijt,  
verschijn ons toch in majesteit!  
Verlichte wolk en lopend vuur,  
zo waart Gij eens op aarde hier.  
O kom, o kom, Emmanuël!  
Verblijd uw volk, uw Israë!

Ja kom, Gij wortel Isai,  
verlos ons van de tirannie,  
van alle goden dezer eeuw,  
o herder, sla de boze leeuw!  
O kom, o kom, Emmanuël!  
Verblijd uw volk, uw Israël!

Koning der volken, heers alom  
en, eerste van de aarde, kom!  
Gij hoeksteen, maak ons samen één,  
verzamel allen om U heen!  
O kom, o kom, Emmanuël!  
Verblijd uw volk, uw Israël!

Emmanuël, bewijs uw naam!  
wees uw belofte, neem ons aan,  
zegen het volk dat vrede wil,  
maak Israël gerust en stil.  
O kom, o kom, Emmanuël!  
Verblijd uw volk, uw Israël!

**Slotlied: lied 496**

The musical score consists of four staves of music in 4/4 time, with a key signature of one flat (B-flat). The melody is simple and hymn-like. The lyrics are written below each staff.

1 Een ster ging op uit Is - ra - ël  
na dui-zend en één nacht.  
Een oud ver-haal werd door-ver-teld,  
een lied klonk on-ver-wacht.



Dit was het uur van on - ze God,  
 een men-sen-zoon ge - lijk,  
 die on-ze naam draagt en ons lot,  
 die nacht be-gon zijn rijk.

De herders hebben het gezien  
 in de geboortestal:  
 daar was het vrede en sindsdien  
 zingt elk dat overal.  
 Daar was het leven argeloos,  
 verlost en waren zij.  
 Dor hout ging bloeien als een roos,  
 woestijn werd tot een wei.

Gij morgenster en mensenzoon,  
 breng ons de nieuwe tijd,  
 waarin de wereld wordt bewoond  
 door uw gerechtigheid.  
 Dan is uw heil aan ons geschied,  
 u allen even na, –  
 dan zingt de schepping weer dit lied  
 tot in de gloria.

**Zegen** (g. zingt: Amen, amen, amen)

***We wensen elkaar een gezegend Kerstfeest!***

