



**Programma “De Bouwplaats”  
2009 - 2010**

Voor uw eigen herinnering kunt u hier aankruisen voor welke onderdelen u interesse heeft. Wij werken dit jaar niet meer met opgavenformulieren, maar zullen u wel te zijner tijd informeren.

<u>Interesse</u>	<u>Activiteit</u>	<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Plaats</u>
<input type="checkbox"/>	Filmavond	22 september	19.00 uur	Ontmoetingskerk
<input type="checkbox"/>	“Vincent van Gogh”	22 oktober	20.00 uur	Ontmoetingskerk
<input type="checkbox"/>	Meditatieve avond	november	20.00 uur	Ontmoetingskerk
<input type="checkbox"/>	Kerstsymboliek	16 december	19.30 uur	Ontmoetingskerk
<input type="checkbox"/>	Tim van Wijngaarden	9 januari '10	19.30 uur	Ontmoetingskerk
<input type="checkbox"/>	Vastenmaaltijd	( wordt nog nader bekendgemaakt )		
<input type="checkbox"/>	Thomas Evangelie	14 maart '10	18.30 uur	Ontmoetingskerk
<input type="checkbox"/>	Matthäus Passion	23 maart '10	20.00 uur	Ontmoetingskerk
<input type="checkbox"/>	Wandeling	25 april '10	na de kerkdienst	
<input type="checkbox"/>	Bezoek Dijksynagoge	( wordt nog nader bekendgemaakt )		Sliedrecht

**U vindt in het programmaboekje niet langer de Ouderenmiddag. Deze activiteit valt onder de diaconie. Zij zullen u bijtijds via de nieuwsbrief informeren over deze middag.**

## VOORWOORD

**“Samen groeien in geloven en leven.”**

In het programma voor het nieuwe seizoen komt de kern van de Bouwplaats wel heel goed naar voren. De zeer uiteenlopende activiteiten bieden stuk voor stuk de mogelijkheid tot beleving te komen. Met name in het deelgenoot worden van creaties die het leven ons al heeft geboden, kunnen we diep worden aangeraakt. Bijvoorbeeld door de kunst van het beeld of van de muziek. Vincent van Gogh en Johan Sebastian Bach hebben hier een grote bijdrage aan geleverd. Als mensen van nu ons helpen dit te verstaan, dan blijft het vonkje gaande.

In de stilte of tijdens een activiteit in/met de natuur worden we ook vaak aangeraakt.

Laten wij onze oren, ogen en ons hart openstellen om het mysterie te verstaan en dit te delen.

De schepping heeft het volop in zich om gehoord te worden. Leven en geloven zijn met elkaar verweven en vaak helpt het om ons brein eens even uit te schakelen en te ervaren.....

Wees gerust, ons brein zal niet te kort komen: er staat een uitleg van het Thomas Evangelie op het programma en cabaretier Tim van Wijngaarden zal ons volop prikkelen.

Wij hopen dat u zich uitgenodigd voelt deel te nemen aan de avonden.

Ineke Nelemans

Voorzitster commissie Bouwplaats

Wij hopen vele van u te mogen ontmoeten op één van onze activiteiten.

**Wij wensen u, deelnemers en leiding, veel leerzame momenten, boeiende ontmoetingen en nieuwe inzichten toe. Zodat er gebouwd kan worden, gegroeid in geloof en leven.**

Met vriendelijke groeten,  
Namens de commissie De Bouwplaats

<u>Commissieleden:</u>	<u>tel.nr:</u>	<u>e-mailadres:</u>
Greet Bijl	582019	<a href="mailto:greetbijl@hccnet.nl">greetbijl@hccnet.nl</a>
Henk van Santen	582740	<a href="mailto:h-pvansanten@hetnet.nl">h-pvansanten@hetnet.nl</a>
Dick van der Garde	582117	<a href="mailto:davdgarde@wanadoo.nl">davdgarde@wanadoo.nl</a>
Arianne Harrewijn	588677	<a href="mailto:h.harrewijn@wolmail.nl">h.harrewijn@wolmail.nl</a>
Ineke Nelemans	588217	<a href="mailto:inekenelemans@planet.nl">inekenelemans@planet.nl</a>

Wij zeggen dank aan Linda Nomen en Anne Aantjes die hun werkzaamheden binnen de commissie hebben beëindigd.

## **Film: Il y a longtemps que je t'aime**

De Franse film 'Il y a longtemps que je t'aime' (ik hou al heel lang van je) regiedebut van de gelauwerde auteur Philippe Claudel.

Een vrouw van een jaar of 40 komt logeren bij haar jongere zus. Buiten haar directe familie lijkt niemand te weten waar ze al die jaren geweest is, maar je ziet dat ze getekend is door wat ze meegemaakt heeft. Ze herbergt een donker geheim en geeft dat maar met mondjesmaat prijs.

Juliette en Léa zijn twee zussen die in het verleden op bruuske wijze van elkaar werden gescheiden. Juliette verlaat na vijftien jaren de gevangenis, een periode waarin ze nauwelijks contact had met haar familie. Haar jongere zus Léa vangt haar op bij haar thuis, samen met haar man en twee dochtertjes. Het is duidelijk dat Juliette een zware last met zich meedraagt, maar ze laat er niets over los. Ze heeft een muur opgetrokken en is in zichzelf gekeerd. Maar stap voor stap probeert ze haar leven weer op orde te krijgen.

Claudel schetst net als in zijn boeken een wereld waarin niet alles zwart of wit is.

Hij laat zijn personages ronddolen in het grijze schemergebied wat er tussenin zit. Ze worstelen allemaal met het verleden en proberen ieder op hun eigen manier een plaats te geven. Die zichtbare strijd zorgt voor een boeiend schouwspel.

Een film die ontroert, je uitdaagt en waar je stil van wordt.

Kortom een film die je lang bij blijft, dus van harte uitgenodigd om met ons deze film te bekijken en er kort met elkaar over na te praten.

**Datum** : **dinsdag 22 september 2009**  
**Tijd** : **19.00 uur**  
**Plaats** : **Kerkzaal Ontmoetingskerk Noordeloos**  
**Leiding** : **Greet Bijl en Ineke Nelemans**

## **“Vincent van Gogh als evangelist”**

Vincent van Gogh (1853-1890) wilde aanvankelijk net als zijn vader predikant worden.

In Engeland trad hij als hulpprediker op en in de Borinage, een mijngebied in het zuiden van België heeft hij een korte tijd als evangelist gewerkt. Rond 1880 brak definitief in hem de roeping door kunstenaar en schilder te willen worden en verbrak hij de band met de kerk.

Deze overgang is vaak als een radicale en absolute breuk met het christelijk geloof uitgelegd.

Toch kan tegen de achtergrond van zijn leven en werk gezegd worden, dat Vincent van Gogh niet alleen in die eerste periode evangelist was, maar ook in die tweede periode als kunstenaar evangelist bleef, zij het op een geheel eigen wijze.

Deze avond willen we naar een aantal werken van hem kijken.

We zullen hierbij gebruik maken van een diapresentatie van deze werken.

Ook worden er enkele Bijbelgedeelten bij gelezen.

**Datum** : donderdag 22 oktober 2009  
**Tijd** : 20.00 uur - 22.00 uur  
**Plaats** : Ontmoetingskerk Noordeloos  
**Leiding** : Nel Reijneveld - Schep, Dick van der Garde en Henk van Santen

## **Meditatieve avond**

Het is een groeiend verschijnsel: mensen krijgen het steeds drukker. Naast gezin, werk, sport en “verplichte nummers” is het moeilijk om tijd voor jezelf te creëren. Je moet het bijna gaan inplannen.

De decembermaand wordt van oudsher als de drukste maand van het jaar gezien: Sinterklaas, Kerst, Oud&Nieuw, het komt er allemaal weer aan.

Traditiegetrouw willen wij u, als aanloop naar deze drukke maand, opnieuw de gelegenheid geven om te ontspannen en dichterbij onszelf te komen. Door stil te worden, naar binnen te keren en te voelen wat er in ons leeft willen we u meenemen om op deze wijze “in gebed te komen”. Een goede manier om ons op te laden om met beide benen in het leven te staan.

Let op de nieuwsbrief voor de invulling van deze avond.

**Datum** : november 2009  
**Tijd** : 20.00 uur - 22.00 uur  
**Plaats** : Ontmoetingskerk Noordeloos  
**Leiding** : wordt nog nader bekendgemaakt

## **Kerstsymboliek**

### **Uitgewerkt met bloemen en andere materialen.**

Tijdens deze avond kan er een schikking gemaakt worden voor het kerstfeest. De bedoeling is deze keer dat we allemaal met hetzelfde materiaal in etappes toewerken naar het eindresultaat. Dit zal toch bij iedereen anders zijn en daar gaan we, bij behoefte, over napraten.

Bij 'ons' is de kleur in de adventsperiode paars en met kerst wit. Veel mensen vinden in deze periode goud of rood heel mooi en natuurlijk is er altijd het kerst-groen. In de R.K. kerk wordt ook gebruik gemaakt van (konings)blauw, omdat het kleed van Maria blauw zou zijn geweest.

Eigenlijk willen we een 'andere' vorm of invalshoek proberen, e.e.a. moet dus nog worden uitgewerkt.

We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief.

Voor informatie: Ina Nomen-Slob: 0184-617062 of [slobpie@hotmail.com](mailto:slobpie@hotmail.com)

**Datum** : week 51, waarschijnlijk woensdag 16 december 2009  
**Tijd** : 19.30 uur - 21.30 uur  
**Plaats** : Ontmoetingskerk Noordeloos  
**Leiding** : Ina Nomen - Slob



## Voorstelling cabaretier Tim van Wijngaarden

### Timzingt "Alleen, maar..."

Gewapend met piano, gitaar en ukelele trekt Timzingt zich terug in zijn eigen wereldje. Van daaruit bezingt hij de wereld: hij verwondert zich, maakt zich kwaad en richt poëtische pijlen op alles wat hem maar opvalt totdat hij eindelijk de wortel van al die ellende vindt, dichterbij dan hij dacht. Timzingt is hilarisch grappig en vertederend poëtisch, kwetsbaar en eerlijk. In een muzikaal cabaretprogramma gaat Timzingt solo na negen jaar deel te hebben uitgemaakt van cabaretgroep Voorwaar en doet waar hij het allerbeste in is: liedjes schrijven en zingen. Timzingt, dieper dan ooit.

Vorig jaar zag Timzingt het zinderende levenslicht op Flevo met een tryout van zijn voorstelling Timzingt "Alleen, maar...". Het was een memorabele geboorte van een nieuwe cabaretact. De kritieken waren en zijn lovend. Afgelopen jaar speelde Timzingt o.a. op het hoofdpodium van de Jongerendag, bracht een CD uit en toerde door het land met zijn programma. Toen een half uur, nu een uur hilarische, tergende, tedere en poëtische liedjes. Cabaret met scherpe observaties, schrijnende situaties en onmachtige pogingen tot begrip en compassie. Mooi en dicht op je huid. Twee soorten tranen. Dit moet je gaan zien en vooral: gaan horen.

Regie: Erwin van Heusden

tekst, muziek en spel: Timzingt

[www.timzingt.nl](http://www.timzingt.nl)

**Datum** : **zaterdag 9 januari 2010**  
**Tijd** : **Aanvang 19.30 uur**  
**Start voorstelling 20.00 uur**  
**Plaats** : **Ontmoetingskerk Noordeloos**  
**Organisatie** : **Commissie Bouwplaats**

## **Activiteiten in de Veertigdagentijd**

Dit jaar zal wederom aandacht besteedt worden aan de Veertigdagentijd. In deze periode van Aswoensdag tot Pasen ( 17 februari t/m 4 april) zullen diverse activiteiten georganiseerd worden om met elkaar tot bezinning en inkeer te komen. Dit alles ter voorbereiding op het paasfeest.

Traditiegetrouw beginnen wij deze periode met een Vastenmaaltijd. Tijdens deze sobere maaltijd aan het begin van de Veertigdagentijd kijken wij met elkaar naar de periode die komen gaat. Ook zal er ruimte zijn voor gesprek.

**Datum : wordt nog nader bekendgemaakt**

**Tijd : wordt nog nader bekendgemaakt**

**Plaats : wordt nog nader bekendgemaakt**

**Leiding : Commissie Veertigdagentijd**

## **Thomas Evangelie**

### ***Activiteit Veertigdagentijd***

*In 1945 werd door twee boeren bij Nag Hammadi in Egypte bij toeval een kruik gevonden, die naast vele andere Koptische geschriften een vrijwel gaaf handschrift van een nog onbekend evangelie bleek te bevatten. De tekst bestaat uit een schijnbaar ongeordende reeks losse uitspraken van Jezus. In het document zelf wordt als auteur Didymus Judas Thomas genoemd, een van de discipelen van Jezus. Dit Thomas Evangelie werpt een nieuw licht op de Bijbelse figuur Jezus. Het belang ervan wordt inmiddels door velen erkend en men spreekt dan ook wel van het 'vijfde evangelie'.*

Het Thomas Evangelie bestaat uit 114 uitspraken, toegeschreven aan Jezus. We ontmoeten in de Jezus van Thomas een spirituele leraar die de mensen de weg naar het Koninkrijk wil wijzen. Dit Koninkrijk ligt niet buiten onze wereld, maar behelst veeleer een andere beschouwing van de werkelijkheid waarin we leven. Zelfkennis is de sleutel tot deze andere zienswijze en Jezus beschrijft op vaak zeer poëtische en indringende wijze de obstakels die we moeten nemen om tot deze zelfkennis te geraken.

Jos Stollman (naast sterrenkundige en docent Algemene Natuurwetenschappen ook actief als zenleraar en schrijver) zal ons tijdens een speciale avonddienst meenemen in de vroegste geschiedenis van het christendom om zo het Thomas Evangelie te kunnen plaatsen in zijn tijd. Uiteraard zal er ook ruimte zijn om van gedachte te wisselen.

Voor meer informatie zie [www.thomasevangelie.nl](http://www.thomasevangelie.nl)

**Datum** : **zondag 14 maart 2010**  
**Tijd** : **18.30 uur (ipv de avonddienst)**  
**Plaats** : **Ontmoetingskerk Noordeloos**  
**Leiding** : **Jos Stollman en Henk van Santen**

## Lezing De Matthäus Passion

### *Activiteit Veertigdagentijd*

Deze lezing van de Geldermalsense dirigent, musicus en zanger Marcell Vroeijenstijn van Oerstroom “Waar muziek een creatie is” heeft als onderwerpen:

- *De Matthäus Passion:*
- *Inhoud en bespreking van de delen om het werk te karakteriseren.*
- *Bach en het getal, vorm en functie in de Matthäus Passion*
- *Het leven en werk van Bach:*
- *Sociale, muzikale, politieke en theologische invalshoeken.*
- *Teksten: symboliek en affect;*
- *Christus' dood & thematiek in de Matthäus Passion.*
- *Bach's werkmethode, compositietechnieken, bezetting, toonsoorten en rollen.*
- *Muzikale uitvoering middels cd fragmenten van diverse uitvoeringen:*
- *luisteren naar fragmenten ter onderbouwing en illustratie.*
- *Handreikingen voor de toehoorder:*
- *de Matthäus Passion krijgt een meerwaarde bij beluistering.*

Het wordt een boeiende avond van prachtige muziek die na de lezing verdiept luisteren naar Bach's meesterwerk mogelijk maakt.

**Datum** : **dinsdag 23 maart 2010**  
**Tijd** : **20.00 uur – 22.00 uur**  
**Plaats** : **Ontmoetingskerk Noordeloos**  
**Leiding** : **Marcell Vroeijenstijn en Ineke Nelemans**

## Wandelen

Zin om weer eens een stevige wandeling te maken?

Een stukje met iemand op te lopen, te genieten van de natuur of een onverwacht gesprek met de ander?

Op zondag 25 april 2010 zullen wij na de kerkdienst met elkaar gaan wandelen. Waar en met wie wordt te zijner tijd bekend gemaakt via de nieuwsbrief.



## **Bezoek Dijkssynagoge Sliedrecht**

Als afsluiting van het seizoen willen wij een bezoek brengen aan de Dijkssynagoge in Sliedrecht.

De Dijkssynagoge is eigendom van de op 13 december 1994 opgerichte stichting Synagoge Sliedrecht – Hardinxveld-Giessendam.

In het gebouw, dat uitsluitend gebruikt wordt voor de eredienst, vinden tal van activiteiten plaats.

Sinds de verplaatsing van het gebouw in 2003 is het ook mogelijk een rondleiding te krijgen. Tijdens deze rondleiding komen onderwerpen als geschiedenis van het gebouw, inrichting en joodse gebruiken aan bod. Uiteraard is het ook mogelijk andere onderwerpen te behandelen.

We willen dit bezoek bij goed weer combineren met een fietstocht en een eventuele pitstop onderweg.

Houdt u de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

**Datum : eind mei 2010**

**Tijd : wordt nog nader bekendgemaakt**

**Plaats : Ontmoetingskerk Noordeloos en Dijkssynagoge Sliedrecht**

**Leiding : Commissie Bouwplaats**