



“ Aan het licht komen”

**Programma “De Bouwplaats”
2013 - 2014**

Alle activiteiten van de Bouwplaats staan hier op een rij.

<u>Activiteit</u>	<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Plaats</u>
Liederen van Marten Kamminga zingen	6 oktober	11.00 uur	Ontmoetingskerk
Meditatief boetseren	17 oktober	19.30 uur	Ontmoetingskerk
Film Soul Boy	12 november	20.00 uur	Ontmoetingskerk
Kerststukje maken	19 december	19.30 uur	Ontmoetingskerk
Theater: "Houd de tijd"	18 januari	20.00 uur	Ontmoetingskerk
<i>"Niet in staat tot enig goed"</i>	20 februari	20.00 uur	Ontmoetingskerk
<i>"De Fabels van Friedman"</i>	18 maart	20.00 uur	Ontmoetingskerk
<i>"Leven in vrijheid"</i>	8 april	20.00 uur	Ontmoetingskerk
Wandeling	in mei	zaterdag	Biesbosch
Kloosterweekend	27-29 juni	weekend	Oosterhout

Commissieleden:

tel.nr:

emailadres:

Thijs Brouwer 581260

thijsbrouwer85@hotmail.com

Dick van der Garde 582117

davdgarde@online.nl

Henny Kool 511033

leohenny@kpnmail.nl

Marti Koster 565546

marti.koster@q-s.nl

Ineke Nelemans 588217

inekenelemans@planet.nl

Inie Paulus 751948

iniepaulus@live.nl

Maria Inckmann-van Gaalen denkt en doet hierin mee.

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten bij één van onze activiteiten.

VOORWOORD

“Aan het licht komen”.

Steeds meer de mens worden, zoals bedoeld in de Schepping. Tot je recht komen, niet langer gebukt gaan onder lasten uit vroeger tijd. Of zijn het nog oude Godsbeelden die je beletten recht op te staan en je een volledig vrij mens te kunnen en mogen voelen?!

Met bovengenoemde gedachten en erkenningen hebben we ons binnen de commissie bezig gehouden en zo hebben we met zorgvuldigheid dit thema laten ontstaan.

De 3 thema-avonden in het nieuwe jaar 2014; “Niet in staat tot enig goed”, “Fabels van Friedman” en “Leven in vrijheid” vormen een drieluik.

Ze zijn bedoeld als verdieping van ons geloofsleven en mens-zijn. Ze verlangen een eerlijk bewustzijn van ons zelf en onze relatie met God en medemens. We hopen deze verdieping met meerderen van u aan te gaan. Natuurlijk zijn de avonden ook afzonderlijk te bezoeken.

Daarnaast zijn ook de creatieve, zelf scheppende activiteiten in het programma opgenomen; het samen zingen, het meditatief boetseren en het maken van een kerststukje.

We zijn blij met het theaterstuk van het Gouds theatertrio: “Houd de tijd”, waarin de zoektocht naar zin en wijsheid centraal staat. Vragen en wijsheden uit het boek Prediker vormen de leidraad voor dit muzikale en ook humorvolle optreden.

We sluiten dit jaar af met de wandeling die u nog te goed hebt en voor wie wil is er een nieuwe kans om een weekend in het klooster mee te maken.

Namens commissie de Bouwplaats, Ineke Nelemans

Liederen van Marten Kamminga zingen.

Zondag 6 oktober om 11.00 uur gewoon een half uur tot een uur fijn met elkaar zingen onder begeleiding van Dick van der Garde en Pim Lodder. Hoe lang we doorgaan en of we deze opzet gaan herhalen, bepalen we met elkaar.

We zingen liederen van Marten Kamminga welke op de beamer zullen worden geprojecteerd.

De liederen komen voornamelijk uit de bundel van Marten getiteld “nader tot jou”. Marten Kamminga schrijft zelf in zijn voorwoord van deze bundel:

Deze bundel wil een gastvrije en toegankelijke verzameling liederen zijn voor gewone mensen die zoeken naar de zin van hun bestaan. Een bundel waarin ruimte is voor velerlei geloofsbeleving. Zij zingt over het zoeken naar God, de relatie tussen mensen, de roeping en navolging van Christus, het vieren van het leven en de weerbarstigheid ervan.

Veel gemeenteleden hebben al eerder kennis kunnen maken met Marten Kamminga, met zijn koor uit Ermelo en met zijn liederen.

Wij hopen met deze activiteit ook mensen enthousiast te maken, voor wie het niet gebruikelijk is de kerkdiensten bij ons te vieren.

Datum: Zondag 6 oktober 2013 na de ochtenddienst
Tijd: 11.00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Door: Dick van der Garde, Pim Lodder en Inie Paulus

Meditatief boetseren

Workshop meditatief boetseren rond het thema: groei.

Mediteren betekent: je aandacht concentreren op 1 onderwerp, in dit geval het thema: groei.

Meer en meer de mens worden die je kunt zijn; met jouw persoonlijke gaven en talenten. Tijdens de meditatie kan er een beeld ontstaan en we proberen daar vorm aan te geven met klei.

Bij meditatief boetseren gaat het er niet om, iets moois te willen maken. Het proces is belangrijker dan het resultaat.

De christelijke kerk kent een rijke traditie van meditatie.

Een voorbeeld van christelijke meditatie is de 'lectio divina': mediteren over een bijbeltekst.

In christelijke meditatie staat uiteindelijk niet de mens centraal, meditatie is een middel tot verdieping van het geloof, ons openstellen voor het contact met God.

Binnen de PKN is een platform actief dat gericht is op bevorderen van meditatief leven: Vacare (zie www.pkn.nl tabblad actief in de kerk).

Nini Hakkers is lid van de Vacare-groep in Gorinchem en van de regiogroep van meditatiebegeleiders. Ze heeft een eigen praktijk als psychosynthese counselor/gids (www.vedere.nl).

Zij nodigt ons uit aan deze verstilte en creatieve avond deel te nemen.

Datum: Donderdag 17 oktober 2013

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Door: Nini Hakkers, Werkendam

Kosten: € 5,- , maximaal 12 deelnemers

Opgeven bij Dick van der Garde : davdgarde@online.nl, 0183-582117

Film Soul Boy

Alle Afrikaanse steden hebben enorme en vaak deprimerende krottenwijken, maar de wijk Kibera in Nairobi is nauwelijks een wijk meer te noemen. Het is een modderige oceaan van krotten waar ruim een miljoen mensen leven en overleven. De veertienjarige Abila is een Luo - een van de vele Keniaanse stammen, en hij is dol op zijn leeftijdgenootje Shiku. Zij is echter een Kikuyu, en jongens en meisjes van verschillende stammen worden niet geacht met elkaar om te gaan. Maar Abila heeft nog een ander probleem; hij ontdekt dat de ziel van zijn vader is gestolen door een Nyawawa, een vrouwelijke geest. Ondanks de vijandigheid van de omgeving trekken Abila en Shiku samen op om de ziel van Abila's vader te redden. Dit doet hij door het Licht te volgen.

Deze film is geregisseerd door Hawa Essuman en werd in 2010 gepresenteerd op het internationale filmfestival in Rotterdam. De film is ontstaan vanuit een workshopsituatie met mensen uit Nairobi en met ondersteuning van de Duitse regisseur Tom Tykwer.

Wij willen de film van een uur kort inleiden en met elkaar nabespreken.

Datum: Dinsdag 12 november 2013

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Door: de Bouwplaats

Kerststukje maken (onder voorbehoud)

Ook dit jaar hebben we, voor de Kerstdagen, het symbolisch bloemschikken weer in het programma opgenomen.

Als u geen ervaring heeft met bloemschikken is dat geen probleem. Dan is dit juist de mogelijkheid om er kennis mee te maken.

De symboliek van kleuren en bloemen die we gaan gebruiken speelt weer een rol, evenals het creatief en opbouwend bezig zijn met bloemen en planten.

Over de precieze invulling en of deze activiteit door kan gaan, informeren wij u nog nader in de nieuwsbrief.

Datum: Donderdag 19 december 2013

Tijd: 19.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Door: Ina Nomen

Kosten: voor het materiaal, maximaal 10 – 12 deelnemers

Opgeven bij Dick van der Garde : davdgarde@online.nl, 0183-582117

Theateravond; Houd de tijd!

Houd de tijd! is het verhaal van een zoektocht naar zin en wijsheid. De vragen en wijsheden die Prediker voor het voetlicht brengt zijn verbazingwekkend actueel. In een luchtige voorstelling met muziek, spel en dans wordt deze zoektocht vorm gegeven.

Drie personages nemen de kijker mee op een tocht waarin nieuwsgierigheid, vertwijfeling en hoop elkaar afwisselen. Met hoofd, hart en ziel gaan ze op zoek naar wijsheid in boeken, in rijkdom, in de wereld en in zichzelf. Als de zoektocht dolgedraaid vastloopt in lucht en leegte, rest het drietal niets anders dan te wachten. Hoe moeten ze nu verder? Is de tijd de sleutel tot wijsheid? Hoe kunnen ze de tijd houden? De tijd vliegt immers voorbij en glijdt als zand door de vingers.

Langs de poëtische teksten van Prediker, bewogen vioolspel en clownesk theater ontdekt dit Gouds theatertrio het geheim van de tijd en daagt het inzicht wat het leven de moeite waard maakt.



Wandel met mij

Want Jij weet dat mijn ziel te voet gaat

En zolang we lopen, kan de tijd ons niet inhalen

Script en spel: Bart Droogers, Hartini van Rijssel en Joyce Schoon

Regie: Rebecca Schoon Productie: www.7evendehemel.nl

Datum: **Zaterdag 18 januari 2014**

Tijd: **20.00 uur**

Plaats: **Ontmoetingskerk**

Kosten: **€ 7,50**

“Niet in staat tot enig goed.”

Natuurlijk wist God dat wij zouden eten van de ons afgeraden boom, waardoor wij niet alleen sterfelijk werden, maar ook bewustzijn zouden gaan ontwikkelen van goed en kwaad. En dit leidde en leidt tot enorme ellende. Meningen, partijen, religies en volkeren staan tegenover elkaar, vanuit de overtuiging dat ‘wij gelijk hebben en de ander niet’. Ook denken we dat onze stoffelijke dood het definitieve einde is.

In de christelijke theologie heeft deze wijze van denken er helaas toe geleid dat er een scheiding is aangebracht tussen God en mens, en goed en kwaad. God als Almachtige Liefhebber, wij als hulpeloze zondaars. Niet in staat tot enig goed...

Uit dit mensbeeld vloeit veel psychische problematiek voort. De overtuiging nooit goed genoeg te zijn, moeten streven naar perfectionisme, zichzelf wegcijferen (vooral vrouwen, die er nog beroerder afkomen dan mannen), dit alles kan leiden tot onzekerheid, angst, depressie en meer algemeen het gevoel niets waard te zijn. We mogen niet fier rechtop lopen, overtuigd van ons kind van God zijn, sterker nog: van het feit dat God in ons woont.

Een andere, esoterische manier van Bijbel-lezen en de gnostische evangeliën laten zien dat God en wij Een waren, zijn en blijven. Dat het scheidingsdenken tijdelijk is. Maar wel noodzakelijk.

Dit is natuurlijk geen vaststaande mening, slechts een overtuiging van de spreekster die zij niemand wil opdringen. Al helpt het wel een gevoel van eigenwaarde en eigen wijsheid te mogen ontwikkelen.

Omdat het geen enige waarheid is, wil zij graag in gesprek gaan met de aanwezigen.

Aleid Schilder (1949) is psychologe en auteur. Haar eerste boek, ‘Hulpeloos maar schuldig’, over gereformeerd geloof en depressie, bracht in 1987 veel beroering teweeg, kritiek én dankbaarheid. In 2010 schreef zij een autobiografie, ‘Door de glazen deur’, waarin ze via haar eigen leven weergeeft wat dit ‘oude’ geloof teweeg kan brengen. En dat was niet gering.

Datum: Donderdag 20 februari 2014
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Door: Aleid Schilder

De Fabels van Friedman

Denk jij wel eens: "Als die collega nou eens anders reageerde, zou het een stuk gezelliger zijn op het werk"?

Of: "Wat doen die burens toch altijd vervelend over de bladeren die van onze boom afvallen"?

Of zelfs: "Eigenlijk ben ik met mijn partner getrouwd met de hoop dat ik hem/haar nog wel zou kunnen veranderen"?

Als één van deze vragen of gedachten van gelijke strekking, wel eens in je opkomen, dan is de bijeenkomst op 18 maart vast iets voor jou.

Edwin Friedman (overleden in 1996), rabbijn en gezinstherapeut in Washington, heeft een aantal fabels geschreven om helder te maken welke valkuilen er kunnen zijn in de onderlinge communicatie. Zijn fabels zijn uitvergrotingen van wat daarin frustrerend is. Het zijn verhalen over loslaten van angsten of verstrikkingen.

Twee van zijn fabels gaan we lezen en bespreken. Daarbij zal Ds. Slettenaar ingaan op de wegen die Friedman wijst om anders met lastige situaties om te gaan. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: De manier waarop je als mens in het leven staat, de mate waarin jij je eigen verantwoordelijkheid oppakt – dat bepaalt hoe jij met anderen omgaat. Het is het verschil tussen verwijtend of liefdevol in het leven kunnen staan.

Ds. Kirsten Slettenaar is vanaf 2003 predikant bij het Open Pastoraat in Gorinchem. Zij heeft meerdere avonden verzorgd vanuit de fabels van Friedman.

De twee fabels die besproken worden, worden u vooraf toegezonden.

Datum: Dinsdag 18 maart 2014

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Door: Ds. Kirsten Slettenaar

Opgeven bij Dick van der Garde : davdgarde@online.nl, 0183-582117

“Leven in vrijheid”,

De lezing gaat over de dynamiek tussen vrijheid en schuld.

Mensen zijn gemaakt om in vrijheid te leven. Maar wat is werkelijke vrijheid? We zijn tenslotte nooit vrij om te doen en te laten wat we maar willen: Als we niet eten, gaan we dood en aan ons gedrag zijn altijd consequenties gekoppeld. De vrijheid waar we voor bedoeld zijn, ligt dan ook meer in *het mogen zijn wie je bent!*

Het zal deze avond gaan over het gedrag van de mens en de invloed die wij hebben op dit gedrag. Ook zal het gaan over hoe we kunnen omgaan met de invloed die uit vorige generaties in ons leven is gekomen. En op welke manier is dit thema zichtbaar in de Bijbel?

Hans Groeneboer, woonachtig in Hoogblokland, is als contextueel therapeut 25 jaar werkzaam in de praktijken van Stichting Koinonia en is de laatste jaren ook actief als contextueel trainer in het bedrijfsleven.

Hij schreef een aantal boeken over bovenstaande thema's vanuit de pastorale invalshoek en publiceerde in 2011 het eerste contextuele managementboek voor het bedrijfsleven.

Meer informatie over het werk van Hans Groeneboer:

www.koinonia.nl www.relinked.nl

Datum: Dinsdag 8 april 2014

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Door: Hans Groeneboer

Wandelen

Omdat de Natuurwandeling van vorig jaar door omstandigheden niet is doorgedaan, staat hij nu weer op het programma.

Het gaat om een wandeling in een natuurgebied in de Biesbosch.

Aangezien we hiervoor moeten overvaren gaat dit bij elkaar iets langer duren dan normaal.

We willen het daarom op een zaterdag in mei organiseren.

Het is een prachtig geheel afgesloten gebied, met heel veel planten (al jaren een maai- en bemestingsbeheer), veel vogels, waaronder diverse zeldzamere soorten.

En niet te vergeten het steeds weer prachtige uitzicht over de majestueuze rivier de Merwede.

Kortom een prachtig gebied om in te wandelen.

Datum: **Zaterdag in mei 2014**
Plaats: **Vertrek vanaf Ontmoetingskerk**
Door: **Cees van de Vate en Thijs Brouwer**



Kloosterweekend in Oosterhout

Van vrijdag 27 juni tot en met zondagmiddag 29 juni 2014.

Voor 13 personen is er plaats in het klooster Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout.

Uit de website van het klooster wordt duidelijk dat de zusters Benedictinessen leven volgens de Regel voor monniken van de Heilige Benedictus.

Hun spiritualiteit, gevoed door gebed krijgt gestalte in toewijding en dienst, in gebed, lezing en onderlinge liefde. www.olvabdiijoosterhout.nl

Wie voor een paar dagen stilte en rust zoekt om tot zichzelf te komen, tot bezinning of gebed, is welkom in het klooster. Er heerst een ingetogen, naar binnen gerichte sfeer.

Zuster Hildegard zal dit weekend onze gastvrouw zijn.

Tijdens het weekend volgen we voor een deel de diensten van de zusters en voor een ander deel ons eigen programma. Hieraan zullen Marti Koster en Inie Paulus invulling geven.

Datum: Vrijdag 27 juni – zondag 29 juni 2014

Vertrek: vrijdagmiddag/avond, in overleg wordt er samen gereden

Kosten: ong. € 55,- en reiskosten

Opgeven bij Inie Paulus, iniepaulus@live.nl, voor 20 januari 2014.

Er zijn maximaal 13 plaatsen beschikbaar.

Wie het eerst komt.....