



DE BOUWPLAATS

*Samen groeien
in geloven en leven*



LIBERAAL
CHRISTENDOM

Ervaren, doen, denken

TIMZINGT

TRINITY



Deel je leven

**Programma
2016 - 2017
De Bouwplaats
Ontmoetingskerk**

Alle activiteiten voor het seizoen 2016-2017 van De Bouwplaats staan hier op een rij:

Activiteit	Datum	Tijd	Locatie
Geloofsopvoeding met de Kletsklapper	Ma. 10 okt. 2016	20.00	Ontmoetingskerk
Timzingt	Zat.12 nov. 2016	20.00	Ontmoetingskerk
Liberaal Christendom	Di. 7 feb. 2017	20.00	Ontmoetingskerk
Filmavond: "Des hommes et des Dieux"	Wo. 15 mrt. 2017	19.30!	Ontmoetingskerk
Genieten van genoeg	Di. 4 apr. 2017	20.00	Ontmoetingskerk
Kloosterweekend	Vr. 19 - zo. 21 mei 2017	vertrek 14.00	Oosterhout
Natuurwandeling	Zo. 11 jun. 2017	ong. 11.00	Vertrek vanaf Ontmoetingskerk

Commissieleden

Maartje Aantjes

Maria Inckmann- van Gaalen

Anneke van Heukelum

Gerco den Oudsten

Inie Paulus

Caroline Vreugdenhil

tel.nr.

589505

511379

853328

06-28887444

751948

582399

e-mailadres

maartjeaantjes@yahoo.com

mariaenkees@hetnet.nl

annekevanheukelum@icloud.com

gercodenoudsten@hotmail.com

iniepaulus@live.nl

carohenk@voormolen.net

Voorwoord

“Deel je leven”

Het jaarthema van de PKN is niet een eenvoudig thema voor ons; mensen die leven in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Als je echter goed om je heen kijkt kom je toch veel signalen tegen van mensen die dit thema als richtingaanwijzer in hun leven hanteren en die anderen graag inspireren eenzelfde weg te gaan. Met dit thema voor ogen maakten wij, leden van De Bouwplaats ons programma voor het seizoen 2016 - 2017.

Al in ons eerste programmaonderdeel, dat voor oktober gepland staat, gaan we met elkaar in gesprek over geloofsopvoeding, mede met behulp van “de kletsklapper”. Dit is een praatboekje voor ouders en opvoeders over geloofsvragen. Het geeft handvatten om met kinderen in gesprek te gaan over geloof.

Tim van Wijngaarden, van Timzingt, vonden we bereid een avondvullende voorstelling te maken, waarin hij het thema “deel je leven” van verschillende kanten zal belichten. Tim heeft inmiddels al diverse theatervoorstellingen op zijn naam staan, waarbij hij liedjes en conferences ten beste geeft, rondom speciale thema's. Hij bespeelt diverse muziekinstrumenten. Van zijn website komen de woorden: “Timzingt zoals hij is: mooie en hilarische liedjes, scherpe inzichten, rake conferences”.

“Smakelijke kost voor de reflectieve Christen. Het boek is tot de nok toe gevuld met zinnige vragen en overwegingen over het geloof”. Deze recensie van dagblad Trouw handelt over het boek dat door Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob is samengesteld en als titel heeft Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken. Elf auteurs verwoorden in hun bijdrage de relevantie van de christelijke traditie voor vandaag. Deze elf auteurs bieden een liberale theologie die onorthodox is en de grote vragen niet schuwt. Wij hebben ds. Jan Offringa bereid gevonden in gesprek te gaan over dit boek.

Een film, die wij niet alleen nog steeds actueel vinden, maar ook duidelijk inspeelt op het jaarthema, is de film “Des hommes et des Dieux.” Deze film, die op ware feiten is gebaseerd, vertelt het relaas van zeven monniken, die in Algerije vermoord werden tijdens de

burgeroorlog van 1996. Een verhaal over waarden die geconfronteerd worden met fundamentalisme.

Martine Vonk laat ons nadenken over het thema "Genieten van genoeg". Martine schrijft over zichzelf: "Duurzaamheid is mijn passie. Ik zoek naar wat mensen drijft en inspireert tot duurzame keuzes." Zij schrijft en spreekt regelmatig over thema's die raken aan kwaliteit van leven, duurzaamheid en waarden.

Tijdens het kloosterweekend zullen we in ieder geval gedurende het weekend ons leven delen met het dagelijkse leven van de kloosterzusters. Tevens krijgt het tot inkeer komen en bezig zijn met je eigen leven ruim plaats. We gaan dit kloosterweekend opnieuw naar de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout, waar zr. Hildegard namens het klooster als gastvrouw op zal treden.

Als laatste onderdeel van de Bouwplaatsactiviteiten gaan we opnieuw wandelen in een door de natuurgidsen Bennie van Schoonderwoerd en Annemijn de Groot uitgekozen omgeving. Tijdens de wandeling delen de natuurgidsen hun kennis van de natuur met ons en kunnen wij genieten van die mooie natuur. Bennie en Annemijn hebben vorig jaar bewezen, dat zij waardige opvolgers zijn van ds. Kees van de Vate en Thijs Brouwer, waardoor wij met een goed gevoel u opnieuw dit programmaonderdeel voorschotelen.

Wij hopen dat ons programma voor dit seizoen opnieuw zo gevarieerd is, dat u zin krijgt om aan (al) onze activiteiten deel te nemen.

Geloofsopvoeding en de Kletsklapper

Deze avond is bedoeld voor een ieder die met kinderen wel eens in gesprek gaat of wil gaan over het geloof. Dit kunnen (klein)kinderen zijn, maar ook kinderen op de kinderwoorddienst, clubs of werk-gerelateerd.

We gaan deze avond in gesprek over geloofsopvoeding. Wanneer doen we dat? Op een vast moment: na het eten, 's avonds voor het slapen gaan, in de kerk? Of wanneer op een andere manier ter sprake komt? We delen onze ervaringen met elkaar.

Daarnaast gaan we ook in gesprek over ons eigen geloof aan de hand van de Kletsklapper.

De Kletsklapper is ontworpen door een aantal ouders van de PKN Lex Mundi in Lexmond. Inmiddels is de Kletsklapper zo populair dat deze vertaald wordt in het Engels.

De Kletsklapper heeft een soort kalendervorm, handig in gebruik en voor elke dag een vraag 'om mee te beginnen' en een onderwerp om met de kinderen op een speelse manier te bespreken. Tijdens de kinderdienst van 5 juni 2016 maakten we een begin.

Deze inspirerende avond wordt verzorgd door Annette Bronkhorst en Wilco van Snippenberg, de ontwerpers van de Kletsklapper.

Datum: Maandag 10 oktober 2016
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Door: Annette Bronkhorst en Wilco van Snippenberg



Timzingt

In het jaarprogramma van De Bouwplaats willen we ook een kleinkunstenaar voor het voetlicht brengen. Dit jaar kozen we voor “Timzingt”.

Zelf schrijft hij op zijn website: “Ontroerend goed liedjescabaret, rake poëzie, scherpzinnige columns. Timzingt voor iedereen, overal en voor jou.”

Tim komt in Noordeloos langs op 12 november en zal voor ons bij zijn keuze van zijn liedjes en poëzie het PKN-jaartheme “Deel je leven” als rode draad gebruiken.

Van te voren kunt u genieten van een kopje thee of koffie. Er is geen pauze. Na het programma kunt u elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje (kosten 1 euro).

Het belooft een gezellige avond te worden. Bij deze avond is het belangrijk dat u zich van te voren opgeeft.

Datum: Zaterdag 12 november 2016
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Door: Tim van Wijngaarden
Kosten: € 7,50
Kaarten: bestellen door te mailen naar bouwplaats@yahoo.com



Liberaal christendom voor iedereen

In 2016 verscheen het boek *Liberaal christendom*. Hierin wordt een actuele vorm van geloven gepresenteerd, relevant in een tijd die je zowel post-christelijk als post-seculier zou kunnen noemen. Voor de auteurs is geloven een manier van ervaren, doen en denken. Kortom een levenshouding: hoe sta je in de wereld?

Eén van de auteurs en mederedacteuren (ds. Jan Offringa, PKN-predikant te Kesteren) zal de avond inleiden. Daarna zullen 2 gemeenteleden, die het boek gelezen hebben, vertellen hoe zij het boek ervaren hebben. Vervolgens is er alle ruimte voor reacties en vragen en gaan we graag met elkaar in gesprek over het boek als geheel of over een specifiek thema hieruit.

Het is een goed ontvangen, interessant boek en belooft een boeiende avond te worden. U kunt het boek vooraf lezen, maar ook besluiten dat na afloop van deze boekbespreking te doen.

Over het boek

In *Liberaal christendom* presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven. De auteurs zoeken met hun liberale benadering aansluiting bij de vragen van hedendaagse godzoekers, zowel binnen als buiten de kerk.



Datum: Dinsdag 7 februari 2017
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Door: ds. Jan Offringa

Film: Des Hommes et des Dieux

Het op ware feiten gebaseerd drama vertelt het relaas van zeven Franse monniken die in Algerije vermoord werden tijdens de burgeroorlog in 1996.

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren '90. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen in hun werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Wanneer ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk. Een verhaal over waarden die geconfronteerd worden met fundamentalisme.

Dit op ware feiten gebaseerde Franse drama werd met diverse prijzen bekroond, waaronder de prestigieuze Grand Prix tijdens het Filmfestival van Cannes.

Nadat we de film hebben gekeken is er tijd voor gesprek/uitwisseling.

Datum: Woensdag 15 maart 2017
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk



Lezing: Genieten van Genoeg

Als samenleving worden we ons steeds meer bewust dat het belangrijk is om duurzaam te leven. Dat is nodig om de klimaatverandering zo klein mogelijk te houden, om bewust om te gaan met grondstoffen en om voldoende voedsel beschikbaar te laten zijn voor de wereldbevolking. Deze avond gaan we in op wat duurzaamheid eigenlijk is en wat de bijbel ons hierover leert. Ook zal de spreker Martine Vonk inspirerende voorbeelden noemen van gemeenschappen die zij heeft onderzocht (Amish, Trappisten, Franciscanen). Iedereen kan bijdragen aan een duurzamere wereld.

Martine Vonk is opgegroeid in Goudriaan, heeft milieukunde gestudeerd en is gepromoveerd op een onderzoek naar duurzaamheid en waarden. Ze woont nu in Houten met haar man en dochter. Eind 2016 hopen ze te verhuizen naar de ecowijk in Houten.



Datum: Dinsdag 4 april 2017
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Spreker: Martine Vonk

Kloosterweekend

Dit seizoen gaan we graag met een aantal gemeenteleden naar de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. Daar wonen, leven, werken en bidden de zusters Benedictinessen als gemeenschap rond Jezus Christus volgens de Regel voor monniken van de Heilige Benedictus.

Hun spiritualiteit, gevoed door het gebed, krijgt gestalte in toewijding en dienst, in gebed, lezing en onderlinge liefde. Hun voornaamste taak en bron van inspiratie is de viering van de liturgie in Eucharistie en Getijdengebed.



De beslotenheid van het klooster biedt ruimte voor gastvrijheid. Een prachtige plek om met een groep mensen van onze gemeente te bezoeken. Er is plaats voor 13 personen. De gasten verblijven in een aparte vleugel van de abdij. Er is een gezamenlijke eetzaal, een huiskamer en een vergaderzaal voor groepen. Bovendien: een mooie tuin om in te wandelen!

We worden uitgenodigd om te delen in het ritme van een Benedictijnse dag. Die wordt bepaald door de gebedsdiensten en de maaltijden. Van ons als gasten wordt verwacht dat we de diensten meevieren (4 keer per dag).

Wij hebben de gastenvleugel gereserveerd vanaf vrijdag 19 mei tot zondag 21 mei in de namiddag. Naast het programma van het klooster, zal er ook tijd zijn om invulling aan dit weekend te geven op onze eigen manier.

Als u interesse heeft om mee te gaan, wilt u dit dan laten weten door voor 1 oktober, een berichtje te sturen aan bouwplaats@yahoo.com. Deze activiteit gaat namelijk alleen door bij voldoende belangstelling.

Datum: Vrijdag 19 mei 2017 vanaf 15.30 uur
tot en met zondag 21 mei 2017 16.00 uur
Plaats: Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout
Vertrek: Bij de Ontmoetingskerk Noordeloos om 14.00 uur
Kosten: € 65,00 per persoon
Opgeven: bouwplaats@yahoo.com (voor 1 oktober 2016)

Voorjaarswandeling

Wat maakt een wandeling fijn? Is het de plek waar je wandelt, alleen of juist liever met vertrouwde mensen, wat is het? Ongetwijfeld zijn er veel antwoorden, die voor elk mens anders kunnen zijn.

Annemijn de Groot en Bennie van Schoonderwoerd willen ook dit seizoen weer een fijne wandeling met u maken en wel op 11 juni.

Een wandeling, waarin natuur en natuurbeleving een rol speelt, maar zeker ook het met elkaar onderweg zijn. Met ruimte voor een gesprek met elkaar, voor luisteren naar elkaar. Aandacht is belangrijk, voor wie er met je mee loopt en voor wat er te beleven is. Kinderen zijn van harte welkom, het is natuurlijk aan u om te bepalen of het kind het kan volhouden.

De wandeling duurt ongeveer twee uur. De afstand is niet groot, we zullen regelmatig stilstaan om met aandacht om ons heen te kijken.

Er wordt tijd genomen om te kunnen eten en drinken. We vragen u om zelf wat mee te nemen.

Datum: Zondag 11 Juni 2017
Vertrek: na afloop van de ochtenddienst (ongeveer 11.00 uur)
Plaats: Vertrek vanaf Ontmoetingskerk
Door: Bennie van Schoonderwoerd
en Annemijn de Groot
Belangrijk: neem een lunchpakketje mee

