

Liturgie Judith 2 Noordeloos

Tweede avonddienst over Judith door ds. Otto Grevink

Het bijbelverhaal over Judith is een spannend verhaal. Het leest als een filmscript. Het zou evengoed een film uit de huidige tijd kunnen zijn: geweld in Syrië waarbij ook religie een rol speelt. Wat is Gods rol in geweld en bevrijding? Vanaf een afstand gaan we daar heel redelijk mee op: God heeft niets met geweld. Makkelijk gezegd als je er niet midden in zit. Judith gaat op een heel zorgvuldige en gelovige manier om met de rol van God. Het schuurt maar onthult ook een diepere laag van intens geloof. Judith zal uiteindelijk haar hoofd erbij houden en zich van een list bedienen waardoor de vijand zijn hoofd verliest. Zondag 8 oktober het tweede deel van een drieluik over Judith. Zondag 15 oktober het slot. Lees het bijbelverhaal op www.debijbel.nl/bijbel/NBV/judit. Tot zondag!

Mededelingen

Samenzang: psalm 119: 1,2,3

Bemoediging en groet

Samenzang: lied 248: 1,2,3,4

Kyriëgebed

Glorialied: lied 885: 1,2

Gebed van de zondag

DE SCHRIFT

Inleiding op het voorafgaande uit Judith

Samenzang: psalm 130: 1

Lezing uit het Oude Testament: Judith 9: 1-14

Samenzang: psalm 130: 2,3,4

Overweging

Samenzang: lied 911: 1,2,4

Gebeden

Collecten

Slotlied: Lied 1000: 1,2,5