



“ Vieren – Verbinden – Verhalen “

**Programma “De Bouwplaats”
2014 - 2015**

Alle activiteiten voor het seizoen 2014-2015 van de Bouwplaats staan hier op een rij.

<u>Activiteit</u>	<u>Datum</u>	<u>Tijd</u>	<u>Plaats</u>
Kinderbijbels, een keuze van belang!	Do. 9 oktober 2014	20.00 uur	Ontmoetingskerk
Schatgraven in het nieuwe liedboek	Di. 11 november 2014	20.00 uur	Ontmoetingskerk
Uitleg over iconen	Zo. 7 december 2014	Tijdens ochtenddienst	Ontmoetingskerk
Franciscus van Assisi	Do. 12 februari 2015	20.00 uur	Ontmoetingskerk
Passie van Marten Kamminga	Za. 21 en Zo. 22 februari 2015	Zaterdag en Zo 18.30 uur	Ontmoetingskerk
Wandeling	in mei 2015	zaterdag	Op locatie

Commissieleden:

tel.nr:

emailadres:

Gerry Bronkhorst

581329

p.a.bronkhorst@planet.nl

Henny Kool

511033

leohenny@kpnmail.nl

Marti Koster

565546

marti.koster@q-s.nl

Ineke Nelemans

588217

inekenelemans@planet.nl

Inie Paulus

751948

iniepaulus@live.nl

Caroline Vreugdenhil

582399

carohenk@voormolen.net

Maria Inckmann-van Gaalen denkt en doet hierin mee.

Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten bij één van onze activiteiten.

VOORWOORD

“Vieren-Verbinden-Verhalen”.

Het jaarthema van de Ontmoetingskerk wordt overgenomen door de commissie “de Bouwplaats”. We hebben de verbinding als commissie letterlijk gezocht met de kunstcommissie. De commissie “Zin in Kunst” organiseert in december een tentoonstelling van iconen. Wij bevelen de dienst waarin de maakster Zuster Theresia Kool hierover uitleg geeft, van harte bij u aan. De **verbinding** tussen religie in oost en west komt hierin aan de orde.

Verdere **verbinding** zoeken we in de natuur, tijdens de jaarlijkse wandeling of met Franciscus van Assisi, die zijn geheel eigen manier van verbinden en eren had. Hij bracht de spirituele verdieping in



relatie met alles wat leeft.

Aan het begin van de lijdenstijd zal Marten Kamminga een workshop verzorgen, waarin gemeenteleden liederen voor een Passie aanleren. In de zondagavonddienst zal deze gezongen worden voor en door de gemeente. Een bijzondere manier om het bekende **verhaal** met elkaar te beleven.

De **verhalen** uit de bijbel komen aan bod in de avond over kinderbijbels van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Met Erick Versloot, virtuoos organist en theoloog **vieren** we het nieuwe liedboek.

Namens commissie de Bouwplaats, Ineke Nelemans

Kinderbijbels, een keuze van belang!

De ark van Noach en de regenboog,
Jona in de vis,
Het kind in de kribbe...

Verhalen die u uw kind niet wilt onthouden. Voor de een zijn deze verhalen belangrijk, omdat ze passen bij de wortels van onze cultuur. Schilderijen van Rembrandt zijn zo beter te begrijpen en muziek van Bach krijgt de nodige diepgang en herkenning. Voor de ander hebben deze verhalen alles te maken met geloofsopvoeding. De kinderbijbel is het boek bij uitstek om kinderen in contact te brengen met de verhalen van Abraham, Daniël in de leeuwenkuil en vooral met Jezus Christus.

De aanschaf en de keuze van een kinderbijbel is niet eenvoudig. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) geeft informatie over dit onderwerp en reikt handvatten aan om tot een goede keus te komen, passend bij uw visie op geloof en opvoeding. Ook zal er een verzameling kinderbijbels aanwezig zijn om een beeld te kunnen vormen van de diversiteit en accenten die er zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Mocht u in het bezit zijn van een kinderbijbel van vroeger (of van nu) die u aanspreekt, dan nodigen wij u uit deze mee te nemen.”

Datum: Donderdag 9 oktober 2014

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Door: Wilma van de Veen

Dichterbij het lied Schatgraven in het nieuwe liedboek



Lezing, muziek en samenzang

Neem een liedboek in handen en je hebt een schatkamer onder handbereik.

Elk lied is op eigen wijze ontstaan; door een ervaring van een dichter, de componist werd door iets geïnspireerd, tijd en geschiedenis doorademen de tekst.

Kortom: achter elk lied gaat een eigen, uniek verhaal schuil.

Wanneer je zo'n verhaal eenmaal kent, gaat een lied meer voor je leven, zing je het bewuster, beleef je het meer intens, klinkt het voorgoed anders.

Predikant-organist Erick Versloot uit Woerden zal na enkele inleidende en meditatieve notities over zingen aan de hand van een aantal liederen ons meenemen door de tijd.

We krijgen letterlijk en figuurlijk een beeld van dichters en componisten en zullen de geschiedenis van het ontstaan van een lied horen en soms ook welke geschiedenis een lied later in mensenlevens heeft geschreven.

Zo zullen we met elkaar schatgraven naar parels in het liedboek. En uiteraard zullen we de liederen daarna ook met elkaar zingen onder begeleiding van Erick Versloot.

Kom, neem gerust iemand mee en ga mee op ontdekkingsreis door het nieuwe liedboek! In de pauze bestaat de mogelijkheid cd's of boeken aan te schaffen.

Datum: Dinsdag 11 november 2014

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Door: Erick Versloot

Uitleg over de betekenis van iconen.

Altijd hebben mensen hun gevoelens en gedachten willen uiten. Dit doen zij door middel van woord, geluid of beeld. Zo ook hebben gelovigen van alle tijden en plaatsen dit gedaan. Binnen het christendom is één van deze uitingen geweest het schilderen van wat men noemt iconen.

Iconen zijn afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods, engelen, Oudtestamentische personen, apostelen, evangelisten, gebeurtenissen, enz.

In Griekenland, Egypte, Ethiopië, Rusland, Bulgarije, Roemenië, en andere landen zijn nog vele mooie iconen te zien.

In deze tijd waarin zoveel culturen elkaar ontmoeten is het mogelijk geworden voor mensen van buiten de Orthoxe kerk, hier in West Europa, te leren om deze iconen te schilderen.

Overigens noemt men dat geen schilderen, maar schrijven. Men schrijft een icoon, hoewel je dus met verf bezig bent en niet met letters. Een icoon schrijven is een verkondiging, een heilige handeling, een bidden en mediteren, een beleving van je geloven. Deze religieuze kunst is aan een aantal regels gebonden, zoals soms ook bij andere religies wel het geval is. In onze westerse religieuze kunst kennen wij dit niet. Hier kan ieder het geloven uitbeelden op een heel persoonlijke manier.

Op 7 december zal Theresia Kool tijdens de ochtenddienst een toelichting geven bij de door haar geschilderde iconen die in de kerk hangen. De commissie “Zin in Kunst” organiseert deze expositie in de adventstijd.

Datum: Zondag 7 december 2014

Tijd: Tijdens ochtenddienst

Plaats: Ontmoetingskerk

Door: Theresia Kool

Franciscus, een wijs man voor iedereen, tijdloos.

Lezing door Willem Quist

Franciscus van Assisi inspireert miljoenen mensen al eeuwenlang door zijn eenvoudige doch krachtige interpretatie van het evangelie. Als rijke koopmanszoon was hij bekend met al het materialisme, hebberigheid, status en macht van de toen opkomende markteconomie. Door oorlogen, gevangenschap, ziekte en contact met melaatsen veranderde hij compleet. God sprak tot hem en vroeg hem Zijn kerk te herstellen want die was in verval, zoals ook nu. Hij nam dit zowel letterlijk als figuurlijk op. Hij herstelde kerkgebouwen, hielp de armen en zieken, werd een bedelmonnik en kreeg de goedkeuring van de paus een orde te stichten. Hij noemde de eerste orde de orde der minderbroeders. Hij wilde dat de broeders iedereen gingen dienen. De tweede orde werd die van de Clarissen aangevoerd door Clara waarmee hij een speciale band had. Door zijn populariteit stichtte hij ook een derde orde, die van de lekenbroeders en zusters. Franciscus kreeg de 5 kruiswonden van God ter bevestiging van zijn weg. Hij wordt wel de heilige van de vrede en de patroon van de ecologie genoemd. Hij predikte de duidelijke samenhang tussen spirituele verdieping (verticale as van het kruis) en de onderlinge verbondenheid met alles wat leeft en is (horizontale as). In deze tijden van crisis heeft Franciscus erg veel te bieden. Zelfs de paus heeft dit onderkend en vooral de franciscanen gevraagd zich extra met het herstel van de kerk bezig te gaan houden.

Willem Quist: “Ik ben bosbouwkundig ingenieur, schrijver van natuurboeken, gereformeerd en tegelijk lid van de derde orde. Het was vooral mijn zorg voor de natuur die mij bij Franciscus heeft gebracht. Al vele jaren ben ik een actieve Franciscaan en heb ik het ware geluk mogen vinden. Daarover op de Bouwplaatsavond meer.”

Datum: Donderdag 12 februari 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Door: Willem Quist

Workshop met Marten Kamminga, uitlopend in een “Passie-uitvoering” in de avonddienst.

Marten Kamminga is dirigent van o.a. Vox Nio te Ermelo en schrijver/componist.

Wij zingen als gemeente regelmatig liederen van hem.

In het seizoen 2013-2014 heeft de Bouwplaats onder leiding van Dick van der Garde, Pim Lodder en Inie Paulus twee keer “ liederen van Marten Kamminga zingen” georganiseerd.

Hij komt naar Noordeloos om op zaterdag 21 februari, eventueel aangevuld met enkele uren op zondag 22 februari, zijn Passie “**Aangedaan**” met gemeenteleden uit de Ontmoetingskerk in te studeren.

Tijdens de kerkdienst op zondagavond 22 februari om 18.30 uur wordt de Passie dan uitgevoerd. In deze Passie wordt de weg van Jezus in lied en muziek ten gehore gebracht.

Voor het instuderen hebben we naast mensen, die de samenzangliederen repeteren ook enkele solisten nodig.

We hopen deze solisten ook in onze eigen gemeente te vinden.

In januari 2015 wordt de muziek verspreid.

Wil je graag meedoen, houd dan 21 en 22 februari vrij en geef je op bij Inie Paulus.

Datum: 21 en 22 februari 2015
Tijd: zaterdag en zondag 18.30 uur
Plaats: Ontmoetingskerk
Door: Marten Kamminga
Opgave: iniepaulus@live.nl

Wandeling

Dit jaar wordt er weer een natuurwandeling georganiseerd in de prachtige omgeving waarin wij wonen en kerk zijn. In de loop van het voorjaar wordt er een geschikte locatie uitgezocht en u wordt daarvan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld. Het samen op lopen en stil staan bij diverse elementen uit de schepping verbindt en doet goed.

Datum: Zaterdag in mei 2015
Plaats: Vertrek vanaf Ontmoetingskerk
Organisatie: Thijs Brouwer

